

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΑΠΟ ΤΟ 4^ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ»

Τι μπορεί να μας διδάξει μια μαρμάρινη στήλη στον κεντρικό δρόμο μιας πόλης; Πώς είναι δυνατό να συνδυαστεί μια υπέροχη βόλτα με ποδήλατα στην ανοιξιιάτικη Σπάρτη με ένα μάθημα για την αθλητική ιστορία της πόλης μας;

Το Σάββατο 12 Μαΐου οι μαθητές/τριες της Α΄ Γυμνασίου του 4^{ου} Γυμνασίου Σπάρτης «Γιάννης Ρίτσος» με πρωτοβουλία της φιλολόγου Παπαποστόλου Μεταξίας και του καθηγητή φυσικής αγωγής του σχολείου, Σταυρόπουλου Ιωάννη, στο πλαίσιο του προγράμματος «Σαββατοκύριακο στο σχολείο», επισκέφθηκαν αρχαιολογικούς χώρους της πόλης μας που σχετίζονται με την αθλητική της ιστορία.

Η ποδηλατική περιήγηση ξεκίνησε από την αυλή του σχολείου, στην οδό Πλατανιστά, έναν τόπο που θυμίζει την άθληση στην αρχαία Σπάρτη. Πρώτος σταθμός ήταν το Δημοτικό Στάδιο της πόλης, όπου η κ. Παπαποστόλου αφηγήθηκε την ιστορία των εγκαταστάσεων του σταδίου κατά τη δεκαετία του '50, αξιοποιώντας υλικό από τον Τύπο της εποχής. Στη συνέχεια οι μαθητές/τριες σταμάτησαν στη στήλη των Λακώνων Ολυμπιονικών στην οδό Παλαιολόγου, όπου ενημερώθηκαν για την προσφορά της Σπάρτης στην ιστορία των Ολυμπιακών αγώνων. Για παράδειγμα, συγκρίνοντας τις ολυμπιακές νίκες των αρχαίων Σπαρτιατών πριν και μετά τον Πελοποννησιακό πόλεμο, διαπίστωσαν τις κοινωνικές μεταβολές και αλλαγές νοοτροπίας. Οι μαθητές εξέφρασαν την ευχή να συμπληρωθεί η στήλη με έναν ή περισσότερους Ολυμπιονίκες μετά τους φετινούς Ολυμπιακούς αγώνες στο Λονδίνο.

Επόμενος σταθμός το Αρχαιολογικό Μουσείο της πόλης, όπου υλοποιήθηκε εκπαιδευτικό πρόγραμμα, με άξονα τα εκθέματα του Μουσείου που αφορούν τον αθλητισμό. Απέναντι από το Μουσείο, στο πάρκο του ΟΤΕ, υπάρχει μια μεταλλική κατασκευή που αποτελεί σπάνιο έκθεμα ενός αγωνίσματος που διεξήχθη μόνο κατά τους πρώτους σύγχρονους Ολυμπιακούς αγώνες, την αναρρίχηση «επί κάλω». Οι μαθητές πληροφορήθηκαν ότι στο συγκεκριμένο χώρο βρισκόταν το γυμναστήριο ενός από τους παλαιότερους συλλόγους της χώρας μας, του Σπαρτιατικού Γυμναστικού Συλλόγου. Μάλιστα, αποφάσισαν να στείλουν επιστολή στο δήμαρχο της πόλης, προτείνοντας να αναδειχθεί η ιστορία του συγκεκριμένου χώρου με μετονομασία του σε πάρκο Σπαρτιατικού Γυμναστικού Συλλόγου.

Ακολουθώντας τη διαδρομή κοντά στον Ευρώτα, η ομάδα κατέληξε στο Ιερό της Ορθίας Αρτέμιδος, χώρο εμβληματικό για την αθλητική αγωγή των αρχαίων Σπαρτιατών.

Υπενθυμίζεται ότι η δραστηριότητα υλοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Συλλόγου Γονέων Μαθητών του σχολείου, τον οποίο εκπροσώπησε η καθηγήτρια κ. Παλούμπα Ελένη.

