

Ο ΧΑΜΕΝΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ

Παραμύθι της Πανωραίας Δημάκη,
βασισμένο στο ποίημα του Μιχάλη Γκανά

«Στα καμένα»

(γραμμένο στην τάξη)

Μια φορά κι ένα καιρό ήταν ένα όμορφο δάσος. Ήταν γεμάτο πεύκα, δέντρα και πουλιά. Έμοιαζε με Παράδεισο! Άνθρωποι το επισκέπτονταν κάθε ημέρα και το χαίρονταν πολύ.

Όλα ήταν υπέροχα, μέχρι που μια κακιά μάγισσα, η Τηλεόραση, εμφανίστηκε στο χωριό. Ναι, αυτό ήταν το όνομα της και η δουλειά της ήταν να παραπλανεί μικρούς και μεγάλους και να τους απομονώνει από τον υπόλοιπο κόσμο. Σε λίγο όλοι στο χωριό βρισκόνταν μες τα σπίτια τους. Κάνεις δεν έβγαινε έξω να επικοινωνήσει με τον άλλο κόσμο. Είχαν μαγευτεί όλοι από την Τηλεόραση! Το δασός, ο δικός τους παράδεισος, ξεχάστηκε. Κάνεις δεν πήγαινε πια εκεί. Κάνεις δεν το πρόσεχε.

Όσπου μια μέρα το δάσος πήρε φωτιά. Όλα τα όμορφα δέντρα, τα πεύκα, τα λουλούδια, καήκαν. Τίποτα δεν έμεινε ζωντανό!

Ένας άντρας που έμενε με την οικογένεια του στο χωριό, είδε κάποιο βράδυ ένα όνειρο: Θυμήθηκε πως κάποτε ζούσε σε έναν παράδεισο, τον Παράδεισό του, το όμορφο δασός, όμως τελικά κάηκε. Ευτυχώς η γυναίκα του ήταν μια καλή και όμορφη νεράιδα, που την αγαπούσε πολύ. Μαζί της θα έφτανε στον παράδεισο, με αυτήν και τα παιδιά τους να του

δείχνουν τον δρόμο, γιατί μονό εκείνα και η γυναίκα του ήξεραν το μυστικό μονοπάτι. Κατάλαβε, επιτέλους, τι είχε γίνει και τι έπρεπε να κάνει για να σώσει τον παράδεισο του: χρειαζόταν αγάπη και φαντασία για να φτάσει εκεί!

Αμέσως άρχισε να ταρακουνά τη γυναίκα του: «Ξύπνα, ξύπνα άσε την τηλεόραση, είναι ένα ψέμα». Μόλις ξύπνησε η όμορφη νεράιδα, τον ρώτησε τι είχε σκεφτεί. Εκείνος θυμίζοντας της την εποχή του εξήντα, όπου υπήρχαν αγνότητα, ελπίδα για κάτι καλύτερο και αγώνας για αγάπη, ειρήνη και φιλία, της είπε πως έτσι κι εκείνοι χρειάζονταν φιλία, αγάπη και φαντασία για να φτάσουν στον Παράδεισο και να νικήσουν την κακιά μάγισσα, την Τηλεόραση.

Την επόμενη μέρα η οικογένεια άφησε το σπίτι της και βγήκε στις πλατείες και τους δρόμους φωνάζοντας. Χτυπούσαν πόρτες και κουδούνια, ξυπνώντας τον κόσμο από το βαθύ ψέμα και παρακινώντας τους να 'ρθουν κι αυτοί μαζί τους. Σε λίγο οι πρώτοι είχαν ξυπνήσει και είχαν καταφέρει να απομακρύνουν την Τηλεόραση από το σπίτι τους. Όσο πιο πολλοί απομάκρυναν την τηλεόραση από το σπίτι τους τόσο πιο αδύναμη γινόταν αυτή η κακιά μάγισσα, ώσπου στο τέλος εξουδετερώθηκε τελείως. Όλοι χάρηκαν με το γεγονός και αποφάσισαν να επιστρέψουν πάλι στο όμορφο δάσος .

Έτσι κι έγινε. Βρήκανε το μυστικό μονοπάτι και γύρισαν στο χαμένο Παράδεισο. Και ζήσανε αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα!

Πανωραία Δημάκη Α1

4ο Γυμνάσιο Σπάρτης «Γιάννης Ρίτσος» (πρώην Πειραματικό)